

BABBELAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”



Filmochtend/avond - vrijdag 22 november

Vandaag staat in het teken van het kijken van een film op school. In de ochtend organiseert de ouderraad iets leuks voor de kinderen uit de onderbouw. 's Avonds zijn de kinderen welkom met hun (groot)ouders. De inschrijving/betaling hiervoor is intussen gedaan in de groepen. Dan weet de OR ook op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Leuk dat dit georganiseerd wordt!

Draaiende motoren

Bij het ophalen van de kinderen valt het op dat er nog wel eens “lege auto’s” met draaiende motoren staan te wachten.....het is natuurlijk heerlijk om een warme auto in te stappen, dat snap ik! Maar het feit dat ik er door o.a. kinderen (“heeee, die ‘auto’ staat aan en er zit niemand in”) op wordt gewezen lijkt me al voldoende om in het vervolg bij het wachten de motor gewoon even af te zetten. Alvast dank voor het begrip en de medewerking.

Praatavonden

Volgende week hebben we op dinsdag- en donderdagavond de tien-minuten gesprekken. Op een enkeling na heeft iedereen zich hiervoor aangemeld, top! Mocht je dit nog niet hebben gedaan: dit kan tot vandaag, 12 uur!

Sinterklaasfeest

De lootjes zijn getrokken, iedereen is opgewonden over wat er allemaal gaat komen. Altijd een spannende tijd voor iedereen die met kinderen te maken heeft....., dus ook bij ons op school! Deze week hebben we de schoolslag vervangen door die van Sinterklaas.

We vieren op woensdag 04 december het sinterklaasfeest. Als wij op school dit feest vieren, zijn de kinderen namelijk in de middag altijd vrij en we willen voorkomen dat we jullie als ouders teveel met “vrije kinderen” opzadelen. Daarom: woensdag 04 december. De kinderen uit de beide groepen 1 verwachten we die ochtend ook gewoon op school. Meer details over dit feest lezen jullie in de volgende nieuwsbrief.

Omdat we het leuk vinden om wat extra van de surprises te genieten, is het de bedoeling dat deze op maandag 02 december (en uiterlijk!! dinsdagochtend 03 december) op school worden ingeleverd. We zetten de surprises dan in de grote hal, dan kan iedereen deze bewonderen.

Volgende week donderdag 28 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Wie weet is deze dan op vrijdagochtend wel gevuld!

Dinsdag brengen de kleutergroepen nog een bezoekje aan het Pakjeshuis. Ik ben benieuwd hoe 't er daar dit jaar aan toe zal gaan. <https://hetpakjeshuisermelo.nl/>

Schoolschaatsen

Helaas is er van schaatsen op natuurijs de laatste jaren weinig/geen sprake. Wel vinden we het leuk dat de organisatie “ijs in Ermelo” ook dit jaar weer een ijsbaan zal realiseren. Alle basisschoolkinderen mogen een keer gratis gebruik maken van deze baan. Wij doen dat op maandag 02 december. De leerkrachten zullen hiervoor per groep wel 't één en ander delen in Parro. Leuk dat we de kinderen op deze manier de schaatssport nog een beetje bij kunnen brengen! Veel schaatsplezier gewenst.

Jarigen

Komende week:

Komende week hebben we GEEN jarige leerlingen op school.
Dat wordt afkicken voor de meesters en juffen.....



Tekst/lied/psalm van de week:

Groep 1-3 leert in november/december:
"Ik, Jezus, ben de stralende morgenster" (Openbaringen 22: 16)

Komende week:

Groep 4-5:

Lied:
"Weet je dat de Vader je kent"
(Elly en Rikkert)

Groep 6-8:

Lied:
"God gaf Zijn volk de 10 geboden."



Namens mijn collega's wens ik iedereen een mooi weekend toe.

Groet, Jozias de Koeijer

Kerstviering

Op maandagavond 16 december vieren we ons kerstfeest. Vorig jaar was dit in (rond) de school, dit jaar doen we het in een kerkgebouw. In eerste instantie wilden we dit in het kerkelijk centrum doen. Omdat eventueel belangstellende opa's en oma's ook welkom zijn hebben we toch besloten een grotere kerk te gaan gebruiken en doen we het dit jaar dus in de Nieuwe Kerk. Het wordt een echte traditionele viering waarin we de geboorte van het kind Jezus met veel gezang zullen vieren. De viering is van 19.00-20.00 uur, in de Nieuwe Kerk. Meer details volgen!

Buurtgezinnen Ermelo

Via deze weg wil ik mij graag vertellen en Buurtgezinnen onder jullie aandacht brengen. Mijn naam is Jolande van den Berg en sinds 2022 coördinator van Buurtgezinnen in Ermelo. Buurtgezinnen is informele en laagdrempelige steun van gezin aan gezin. Onder het motto 'Opvoeden doen we samen' koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen extra aandacht en liefde en worden ouders ontlast. Sinds 2022 hebben er in Ermelo al 55 koppelingen plaatsgevonden. En met hele mooie uitkomsten voor zowel de vraag- als steungezinnen.



De vragen voor ondersteuning blijven binnenkomen en dat is mooi! Mooi dat de vraag om hulp gesteld durft te worden.

Dat betekent ook dat ik op zoek ben naar nieuwe steungezinnen, zodat al de kinderen die een fijn plekje zoeken ook een fijn plekje mogen krijgen. Gewoon een middag in de week spelen, huiswerk maken, mee-eten of zelfs misschien wel een weekendje logeren.

Eigenlijk even meedraaien in jullie gezin. Denk je, die ruimte heb ik in mijn hart en mijn gezin? Neem dan contact op met mij. Ik kom graag een bakje thee doen om je meer te vertellen over Buurtgezinnen.

Om een indruk te krijgen van een aantal vragen kun je op onderstaande link klikken. Dan kom je op mijn buurtgezinnen site met daarop de oproepen. Misschien spreekt één van deze vragen je wel aan? [Ermelo - Buurtgezinnen - is op zoek naar steungezinnen](#) Alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht en hopelijk mag ik jullie binnenkort ontmoeten.

Hartelijke groet,
Jolande van den Berg, jolande@buurtgezinnen.nl / 06-11989514

Inloopspreekuur

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien? Bij CJG Ermelo ben je altijd welkom voor tips of advies. Je kind opvoeden en gezond laten opgroeien is een ontdekkingsstocht die best spannend kan zijn. En vooral leuk moet blijven. Dan is advies en hulp van anderen in de buurt fijn. Altijd handig. Opvoeden en opgroeien doen we namelijk samen vinden we bij het CJG.

Op woensdag 27 november komt het CJG naar ons toe! Ciska is die ochtend van half 9 tot half 10 bij ons op school aanwezig. Je kunt haar al je (opvoed) vragen stellen of even met haar delen waar je tegen aanloopt in de opvoeding. Ze denkt graag met je mee. Je kunt haar vinden bij de keuken, dus mocht je even moeten wachten, dan is de koffie of thee dichtbij!

Kinder MR

Aanstaande woensdagochtend zit ik, tijdens de open inloop, met de kinder MR om diverse schoolzaken en plannen door te spreken. In een volgende Babbelaar zullen zij zich aan jullie voorstellen. Leuk om de kinderen op deze manier bij "het beleid" te betrekken.