

BABBELAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Volgende week zullen we een concrete terugkoppeling geven over het goede doelen project van vorig schooljaar!

Wordt vervolgd!



HET
GOEDE
DOEL

Kinderboekenweek - Lekker eigenwijs

Het thema van de 70ste Kinderboekenweek is: ‘Lekker eigenwijs!’. Kinderboeken zitten namelijk vol met sterke personages die laten zien hoe leuk het eigenlijk is om lekker te doen wat je zelf wilt. Duik dit jaar in boeken vol eigenwijze figuren die het op hun eigen manier doen, van [Mees Kees](#) tot [Matilda](#) en van de [NEEhoorn](#) tot de [dappere ridster](#). Ga mee naar werelden waar drie maal drie zes is, waar je bedtijd niet bestaat en waar je de hele dag snoep kunt eten. Vier het dwars zijn! Deze Kinderboekenweek lezen we boeken over personages die een tikkeltje tegendraads en eigenwijs zijn.

Wij zijn op school ook eigenwijs, want wij starten al op maandag 30 september. Zo hebben we nóg meer tijd om heel veel te lezen! Naast al dat lezen doen we nog veel meer: We hebben een leuke startactiviteit met de hele school. Voor alle groepen is er een leuke voorstelling én iedere groep heeft een themaboek waar we allerlei activiteiten mee doen. Via Parro zullen de collega’s jullie, per groep, op de hoogte houden van de activiteiten in de klas.

Lezen op school is leuk, maar thuis een boek lezen is ook heerlijk. Overweeg eens om je kind een boek te geven in deze week. Er zijn in de boekhandels verschillende leuke (aanbiedings)boeken te koop, maar ook in kringloopwinkels zijn vaak heel leuke boeken te vinden voor een klein prijsje. Nog goedkoper en duurzamer is het om gelezen boeken te ruilen. Om dit nog makkelijker te maken, zal er vanaf volgende week in iedere klas een ruil-boekenkastje staan. De kinderen kunnen daar boeken van thuis omruilen voor een ander leuk boek. Zo lees je steeds weer wat anders! Het is wel de bedoeling dat je een boek van thuis meeneemt en het geruilde boek ook weer mee naar huis neemt en daar leest. Op school lezen we de boeken van onze eigen bibliotheek.

In de bijlage vind je een poster van de bibliotheek. Zij hebben ook verschillende leuke activiteiten rondom de Kinderboekenweek.



Jarigen

Komende week:

30 september:

Vajén Kok, groep 7

05 oktober:

Evi Griffioen, groep 8
Guus Pothoven, groep 3



Tekst van de week:

Groep 1-3 leert in september/oktober:
"Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst."
(Spreuken 3: 9)

Volgende week:

Groep 4/5:
"Daar is het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt." (Joh. 1: 29)

Groep 6-8:
"Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig."
(Mattheüs 13: 23)

Namens mijn collega's wens ik iedereen een mooi weekend toe.

Groet, Jozias de Koeijer

Hanneke jarig

Vorig jaar vierde ze haar verjaardag op Zanzibar, dit keer "gewoon" op school.....leuk dat 't dit jaar weer in Ermelo is.
Van harte proficiat en een mooi, nieuw levensjaar gewenst!

Dag van de leerkracht

Via de ouderraad heb ik 't één en ander met jullie gedeeld via Parro (en ook in de klassen!) De OR zou het op prijs stellen als hier door veel kinderen invulling aan gegeven wordt.
Verder zeg ik er niks over!!



Fietsenkeuring

Deze week konden de kinderen hun fiets laten keuren.
We kregen een compliment van de fietsenkeurders! Alle fietsen (op 1 fiets, waar een batterijtje van de lamp vervangen moest worden, na werden "oké" bevonden! Super!
Dat heeft tot gevolg dat er dit jaar GEEN herkeuring plaats zal vinden.

