

BABELLAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Dit jaar zamelen we geld in voor het weeshuis in Tanzania waar collega Hanneke (nu op afstand) bij betrokken is. Het inzamelen van geld doen we op verschillende manieren.

- * Via speciale acties: denk hierbij o.a. aan de kleedjesmarkt die we in september hebben georganiseerd.
- * De kinderen kunnen contant “goede doelen geld” meenemen naar school om het in de spaarpot in de klas te doen.
- * Op verzoek van ouders deel ik ook zo nu en dan een betaalverzoek waar, naar keuze, een geldbedrag gestort kan worden.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1gi18PWhTQ62xPm66TMYvg>

Het zou mooi zijn als we weer een goede impuls kunnen geven aan de geldinzameling voor dit goede doel!



Sinterklaasfeest - vrijdagochtend 01 december

Volgende week is het nog meer feest in de school dan dat we normaal gesproken al gewend zijn. Sinterklaas brengt, hopelijk, een bezoek aan onze school.

We hebben de vlag in elk geval al hoog in top, misschien zal dat zijn komst bevorderen. Als het goed is heeft iedereen gisteren, in de klas, zijn/haar schoen gezet. Wie weet treffen de kinderen daar iets lekker in aan. Volgende week worden de surprises op school verwacht, deze kunnen dinsdag in de hal worden neergezet. Uiterlijk woensdagochtend (bij de open inloop) moeten ze allemaal zijn gebracht. We hebben dan nog even wat langer de tijd om de kunstwerken van elkaar te bewonderen. Anders is het zonde van het werk.....

Op vrijdag 01 december ontvangen we de pieten en Sinterklaas aan de voorzijde op het schoolplein, althans dat hopen we. Het is leuk als de ouders ook even blijven wachten om te zien op welke manier dat dit jaar zal plaatsvinden. Zorg ervoor dat je **UITERLIJK** om 08.40 uur op het schoolplein bent. De school blijft voor schooltijd gesloten. Na de ontvangst kunnen de ouders van de kleuters de kinderen even in de klas brengen. Ook de kinderen van Ukkie Pukkie zijn van harte welkom tijdens deze feestelijke intocht.

Omdat we het leuk vinden om een paar liedjes goed te zingen bij de aankomst van Sinterklaas, deel ik hierbij de links naar 3 liedjes. Leuk om deze thuis ook zo nu en dan te zingen. Klik op het plaatje en je komt uit bij het liedje.



Jarigen

Komende week:

02 december:

Jackie Nout, groep 3

Guus Toonen, groep 2b



Psalm/liep/tekst

Groep 1-3: November/december:

Johannes 10: 11

“Ik ben de Goede Herder, de Goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen.”

Komende week

We zingen in de klassen de liederen voor de maandviering.

Namens mijn collega's wens ik iedereen een mooi weekend toe.

Groet, Jozias de Koeijer

Kerstviering - woensdag 20 december - 17.00-17.45 uur

In de komende weken zullen we ons gaan voorbereiden op het kerstfeest. Dat doen we met de kinderen door de Bijbelverhalen te vertellen, te zingen en te praten over het grote wonder dat Jezus naar de aarde kwam.

We willen het kerstfeest ook graag met de hele school en jullie als ouders vieren. Dat doen we op woensdag 20 december. Iedereen is van 17.00 tot 17.45 uur hartelijk welkom op het schoolplein aan de voorkant van de school voor een Kerst sing-in. Natuurlijk zullen we vooral veel bekende en onbekende kerstliederen zingen en er zal ook een mooi verhaal verteld worden. Na afloop is er wat te drinken en gelegenheid om even na te praten. We nodigen jullie hartelijk uit om dit met ons mee te maken. Ook jongere en oudere broers en zussen, opa's en oma's en andere belangstellenden zijn welkom. Als je het niet prettig vindt om te staan, neem dan je eigen stoeltje mee. Verdere informatie volgt in de week voorafgaand aan de viering. We gaan er met elkaar een mooie viering van maken. Voor wie zich alvast wil voorbereiden: Volgende week volgen een aantal links met liedjes die we zullen zingen.

Reserveer deze datum en het tijdstip alvast maar in je agenda!



Kinder MR

Kinderen van de Kinder MR zijn:

Timo en Esmee uit groep 8

Levi en Daeriel uit groep 7

Brand en Vajen uit groep 6

Bram en Vivyan uit groep 5

Waar zijn we voor:

We zijn voor het regelen van de activiteiten en we organiseren dingen die we samen met onze eigen klas bedenken of die bedacht worden door de meesters en juffen. Zo weten de volwassenen ook wat kinderen willen. We hebben ook elke maand met meester Jozias een overleg. Woensdag gaan we weer met elkaar om tafel om dingen te bespreken.

