

BABBELAAR

“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”

Dit jaar zamelen we geld in voor het weeshuis in Tanzania waar collega Hanneke (nu op afstand) bij betrokken is. Het inzamelen van geld doen we op verschillende manieren.

- * Via speciale acties: denk hierbij o.a. aan de kleedjesmarkt die we in september hebben georganiseerd.
- * De kinderen kunnen contant “goede doelen geld” meenemen naar school om het in de spaarpot in de klas te doen.
- * Op verzoek van ouders deel ik ook zo nu en dan een betaalverzoek waar, naar keuze, een geldbedrag gestort kan worden.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1gi18PWhTQ62xPm66TMYvg>

Het zou mooi zijn als we weer een goede impuls kunnen geven aan de geldinzameling voor dit goede doel!



Ingeschreven?

Ik ga er vanuit dat, iedereen uit groep 3-8 die dat wilde, zich heeft aangemeld voor het korfbaltoernooi. Ook de aanmelding voor de avond4daagse (incl €5,-) was tot deze week mogelijk. Heb je dat nog niet gedaan, dan kan dit VANOGHTEND nog bij de groepsleerkracht.

Excursies

Naast de bekende schoolreisjes hebben we op onze school, per groep, ook jaarlijks een andere excursie. Deze zijn opgenomen in de jaarplanning en te vinden in Parro.

Vorige week hebben de leerlingen uit groep 2 een bezoek gebracht aan het Techlab in Harderwijk. Dinsdag is groep 6 samen met een stel ouders en beide leerkrachten naar het Muiderslot geweest. Leuk dat deze mogelijkheden er zijn.

MR-vergadering

Maandagavond heb ik met de MR om tafel gezeten. Op constructieve wijze hebben we de nodige lopende zaken voor de korte en langere termijn met elkaar doorgesproken. Het is prettig om te merken dat we op deze manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Naast wat afspraken rondom AVG, hebben we de schoolplannen voor komende jaren doorgenomen en vastgesteld.

Deze laatste zal ik in komende nieuwsbrieven verder met jullie delen. Een gedeelte daarvan is al opgenomen in het jaarplan van het huidige schooljaar. Mocht je iets in te brengen hebben voor de MR dan kan dat altijd. Stuur een mailtje naar Nicole Bosch, mr@goedeherderschool.nl

Leerorkest - Immanuelkerk

Voor de kerstvakantie konden de kinderen uit groep 5 en 7 een keuze maken uit 3 verschillende muziekinstrumenten. De keuze was uit de schuiftrumpet/trombone, dwarsfluit/melodica en de saxofoon. Vrijdag 22 maart is het al zover. Dan is het eindoptreden in de Immanuelkerk! Het zou heel leuk zijn als die ochtend veel (groot)ouders aanwezig zijn om te genieten van het optreden van de (klein)kinderen. Ook burens, ooms, tantes of wie dat ook maar leuk vindt, zijn van harte welkom!

De leerlingen uit groep 6 en 8 vervullen ook een rol bij dit optreden. Zij zullen de zangpartijen voor hun rekening nemen. Ook ouders uit betreffende groepen zijn van harte uitgenodigd voor dit spetterende slotoptreden. De deuren van de kerkzaal gaan open om 10.45 uur en het concert start om 11.00 uur! We zijn prima op tijd klaar, zodat je eventueel je jongere kinderen om 12 uur weer gewoon op school kunt ophalen.

**ORKEST
IN DE KLAS**

Jarigen

Komende week:



10 maart:

Mees Kodde, groep 5

11 maart:

Milan Rozendaal, groep 4

12 maart:

Dex Moniz, groep 6

13 maart:

Jayliano van Eldik, groep 2b

Psalm/ lied/ tekst



Groep 1-3 : maart/april

“Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God” (Jesaja 41:10)

Groep 4-5

Psalm 105: 5

Groep 6-8

Psalm 147: 2

Namens mijn collega's wens ik iedereen een mooi weekend toe.

Groet, Jozias de Koeijer

Aankleding schoolplein

Het zal jullie vast wel zijn opgevallen: in de voorjaarsvakantie hebben we een aantal nieuwe bomen laten planten op het schoolplein. Aan de voorzijde zal één dezer weken een mooie bank rondom de boom worden geplaatst. Rondom de zandbakken bij de peuters en kleuters zijn ook 3 nieuwe boompjes de grond ingegaan. Deze moeten (zeker op langere termijn) voor de welkome schaduw zorgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het plein groener en schaduwrijker wordt. Bij het amfitheater is ook een appelboompje gepland. Ik ben benieuwd wanneer we daar de eerste vruchten van kunnen plukken!

Pannenkoekendag - (op de GHS op vrijdag 15 maart)

Vandaag is de landelijk pannenkoekendag. Bij ons kwam het beter uit om dit festijn een weekje later te vieren....daarom eten we vrijdag 15 maart lekker pannenkoeken op school. De groepen 1 t/m 4 eten hun pannenkoek voor twaalf uur op en de overige groepen doen dat gewoon tussen de middag.

Alle bakkende ouders; bedankt voor jullie medewerking!



Biddag

Woensdag 13 maart geven we, ook op school, extra aandacht aan de plek die het gebed kan innemen in je leven. In de Bijbel staan mooie verhalen. Ook zijn er psalmen te vinden in dit Boek. Psalm 23 staat centraal in de groepen. In deze psalm komt het beeld van God als Herder naar voren. Het is een prachtig beeld om een herder met zijn kudde over de heide te zien wandelen. Er is altijd wat te zien bij een kudde. De honden rennen heen en weer, de herder loopt rond en leidt zijn schapen. Een verhaal dat helemaal bij onze school past! Mooi om hier thuis ook eens met de kinderen over door te spreken.

